

Wie op het sportveld veel risico's neemt...

Ondernemen is topsport! Dit is een gevleugelde uitspraak onder ondernemers. Hoe vaak worden topsporters niet gevraagd om hun inspirerende verhaal over hun sportprestaties te vertellen aan een groep ondernemers tijdens een meeting ergens in het land. SportSpeakers worden ze genoemd: een mooi nieuw woord. Van Mark Tuitert tot Hans van Breukelen. Hoewel ik bij deze laatste direct moet denken aan een filmpje waarin columnist Marcel van Roosmalen zich herinnerde dat hij verslag deed van een soort motivatiedag in het AZ-stadion waar Hans van Breukelen één van de sprekers was. Hans vertelde over zijn zoon Kjeld, die nooit zijn kamer opruimde. Met die ergernis had Hans zijn zoon geconfronteerd door er tijdens Sinterklaas een gedicht over te schrijven. Het gedicht luidde: 'Kjeld / Je kamer is een vuilnisbjelt.' Met zijn onderkoelde ondertoon weet Marcel van Roosmalen als geen ander deze ex-doelman van Oranje genadeloos af te serveren.

Ach, topsporters en hun verhaal over de dunne scheidslijn tussen falen en succes. Weten topsporters wel wat er komt kijken bij succesvol ondernemen. Niet echt, ben ik bang. Er is genoeg bewijs dat bijvoorbeeld profvoetballers aanmerkelijk minder succesvol buiten het veld zijn. Na het beëindigen van hun carrière gaat 60 procent van de Engelse profvoetballers failliet, blijkt uit onderzoek.

Waarom? Amerikaans onderzoek naar het zakelijk falen van NBA basketballers, geeft een opmerkelijke verklaring voor de zakelijke fiasco's van ex-topsporters: ze zijn te zelfverzekerd. Wie op het sportveld veel risico's nam, doet dat zakelijk ook. Met alle negatieve gevolgen van dien.

Wat topsport en succesvol ondernemen met elkaar gemeen hebben is volgens mij de monomanie om nooit tevreden te zijn met het resultaat. Niet het geld dat wordt verdiend, maar de tot waanzin drijvende hyperfocus op dat ene doel. Dat maakt dat ondernemen kan worden vergeleken met topsport.



Altijd zorgen dat je oog hebt voor de bal... en dat je bovenkamer is opgeruimd!

Menno Jansen (55) is getrouwd met Marieke. Samen hebben zij drie volwassen kinderen. Menno studeerde politieke wetenschappen en rechten in Leiden. Eigenlijk wilde hij de journalistiek in, maar toch koos hij in 1993 voor de advocatuur. Inmiddels heeft hij vele ondernemers op weg geholpen in het doolhof van het recht. Zijn expertise strekt zich uit van het intellectuele eigendomsrecht tot ondernemingsrecht. Zijn credo: "Elk juridisch probleem is een puzzel, maar laat mij alsjeblieft de stukjes in elkaar passen!"